

De modder in op

Bali



Foto: Edwin van der Sande

Muck diving, verrassend leuk!

In de modder duiken....het klinkt niet echt aantrekkelijk. Toch, wie het met frisse tegenzin toch een keer doet, is verkocht. Maar geldt dat ook voor Daniëlle van Veen?

**Tekst: Daniëlle van Veen
Foto's: Edwin van der Sande**

Waar gaan we dit keer heen? Alleen al het beantwoorden van die vraag is een leuke uitdaging als je allebei andere ideeën over de invulling van je vakantie hebt. Zeker als Edwin vertelt dat hij op Bali wil gaan duiken. Niets tegen Bali, de vorige keer was het erg leuk, maar hij wil gaan 'muck'-duiken? 'Muck diving', wat was het ook alweer? De letterlijke vertaling van muck is volgens het Engels-Nederlandse woordenboek 'vuile boel'... Mijn geheugen wordt weer langzaam opgefrist. Was dit niet vergelijkbaar met duiken in een zandbak? Nu heb ik zo mijn wensen: als ik duik, wil ik warm water, bootduiken, koraalriffen en grote vissen. Muck diving lijkt in zijn geheel niet aan te sluiten bij mijn wensen... Maar goed, het is wel op Bali en het water is minimaal 28 graden Celsius, wordt mij verzekerd. Dus, we gaan duiken op Bali!

Bali is een relatief klein Indonesisch eiland, de bevolking is geweldig vriendelijk. Er heerst een aangename en ongedwongen sfeer. Alles op Bali is zoals ik het mij van de eerdere reis herinner: het gevarieerde landschap, de mooie bossen, de prachtige tempels, de onwerkelijk groene rijstvelden, het ontbreken van zwerfvuil, de lachende en spelende kinderen.

De beste locaties voor muck diving op Bali vind je op het noordelijk of noordoostelijke deel van het eiland. Wij duiken bij Puri Jati en Tulamben. Die laatste plek is vooral bekend van het Liberty-wrak dat hier ook onder water ligt. Het grote voordeel van dit deel van Bali is dat dit veel minder populair is voor de grootste groep toeristen, die voor plaatsen als Kuta en het kunstenaarsdorp Ubud naar Bali





komen. Het is hier dus extra relaxt, want er zijn weinig andere toeristen. Dit neemt niet weg dat we in prima hotels verblijven, waar we koninklijk verwend worden. De prijs-/kwaliteitverhouding op Bali is meer dan gunstig.

Rare wezens

De bodem onder water bestaat voornamelijk uit fijn zwart vulkaanstrand. Typisch voor dit soort duiken is dat je veel aan het zoeken bent. Zonder het geweldige spoorwerk van onze gids Janri zouden we de helft van wat we onder water zien, nooit gevonden hebben. Met regelmaat stopt hij en begint hij spontaan te wijzen op iets kleins wat met moeite te herkennen is. Zo'n gids wil je elke duikvakantie wel mee hebben! Ook ik raak steeds meer getraind in het spotten en herkennen. Er zijn duiken dat ik samen met de gids mijn fotograferende vriend van de ene bijzondere creatie naar de andere dirigeer. Van bidsprinkhaan-kreeft, harlekijngarnaal, pygmee-zeepaardje, langsnuitzeepaardjes naar pygmee-pipehorse, extreem kleine hengelaars-visjes, verschillende inktvissen, naaktslakken...te veel op om te noemen.

Het ene rare wezen weet zich geweldig te verstoppen en het andere heeft zich zo goed aan z'n omgeving aangepast dat het bijna niet te spotten is. Des te groter is de kick als het je dan uiteindelijk toch lukt.

Dive & Travel

Onze selectie

Met zoveel mooie bestemmingen in de wereld is de keus om een vakantie uit te zoeken een lastige opgave. Laat ons je helpen een keuze te maken uit het grote aanbod.

Malediven – Vilamendhoo Island

Opener van het gerenoveerde resort: 13 december 2010!
Vilamendhoo Island Resort ligt in het zuiden aan de buitenste rand van het Ari Atol. Het eiland heeft rondom een prachtig wit zandstrand en in het midden overvloedige tropische vegetatie. De bungalows liggen tussen de palmbomen en zijn maar een paar stappen van het strand verwijderd.

9DGN/ 7N 2-pers Garden Villa o.b.v. VP v.a. € 1796,- **BEL NUP**

9DGN /7N 2-pers Garden Villa o.b.v. VP incl. 10 kantduiken v.a. € 2066,- **BEL NUP**



Filippijnen – Magic Island Resort

Dit resort o.l.v. de Nederlandse Arie en Desiree staat gegarandeerd voor een persoonlijke service. De 10 mooie bungalows liggen slechts enkele stappen van zee. Het resort beschikt over een zwembad, eigen restaurant, spa en duikcentrum. Deze bestemming staat garant voor geweldig duiken en een super service.

10DGN/ 7N 2-pers cottage o.b.v. LO incl. 10 bootduiken v.a. € 1411,- **BEL NUP**



Egypte – Nesima Resort

Gezelligheid is een belangrijk woord in Dahab en zeker in het Nesima Resort. Het resort ligt op loopafstand van het centrum en heeft een vriendelijke en persoonlijke sfeer. De duikschool is gevestigd op het terrein van het Nesima Resort. Er worden onder leiding van een gids twee keer per dag kantduiken gemaakt.

8DGN /7N 2-pers std kamer o.b.v LO v.a. € 573,- **BEL NUP**

8DGN /7N 2-pers std kamer o.b.v LO incl. 10 kantduiken v.a. € 751,- **BEL NUP**



Kijk voor een compleet overzicht van de aanbiedingen op:

www.diveandtravel.nl
033 - 4571594

Natuurlijk kun je bij ons ook terecht voor: Egypte, Malediven, Malta/Gozo, Thailand, Indonesië, Filippijnen, Bonaire, Galapagos, St.Eustatius, Dominica, Saba, St.Maarten, Mexico, Mozambique, Tobago.







Foto: Edwin van der Sande



Duiken

Het duiken is prima geregeld. Wij duiken met AquaMarine Diving, een duikschool onder Engels management. Het is bijna gênant zo goed als er voor ons gezorgd wordt, maar al snel merk je dat dit voor het duiken op Bali normaal is. Het duiken in Indonesië staat bekend om zijn enorme diversiteit en kwaliteit. Maar deze vakantie focussen we ons vooral op het kleine spul. Op alle muck-duikstekken die wij aandoen, duiken we vanaf de kant. Tot nu toe waren mijn kantduikervaringen niet de meest positieve, maar daar is hier geen sprake van. Je loopt heel gemakkelijk het water in en begint zo heel relaxt aan je duik. Nu zijn wij niet van die grootverbruikers wat lucht betreft, dus duren de duiken ook nog eens heerlijk lang. Een zeer aangename bijkomstigheid van deze duikschool is dat er altijd in hele kleine groepen wordt gedoken, vier duikers per gids is heel normaal. En de meeste keren hebben we de gids zelfs voor ons alleen.





Foto: Edwin van der Sande



Seraya Sloop

We hebben er al zes muck-duiken op zitten. Voor onze zevende en achtste duik van deze vakantie gaan we naar Seraya Sloop, een stek vlak bij Tulamben.

De gids en de chauffeur rijden exact op de afgesproken tijd voor bij het hotel. Na het ontbijt hebben we al doorgegeven wat we tussen de duiken door als warme lunch willen nuttigen. We duiken met z'n vieren. De rit naar de duikstek is kort en voelt mogelijk nog korter aan door het leuke uitzicht. We zijn er inmiddels aan gewend dat een duikstek er niet altijd uitziet zoals je dat van tevoren inschat. We komen op een locatie waar geen andere duikers te bekennen zijn, alleen enkele lokale mensen die ervoor zorgen dat er water in de spoelbakken komt en daarnaast frisdrank en versnaperingen verkopen. Eigenlijk meer een rustig strandje dan een duikstek.

Onze duikspullen worden samen met de flessen uit het busje gehaald en we kleden ons rustig om, nadat we van Janri, de gids, een korte en duidelijke briefing hebben gekregen. Vanaf het strand met fijn vulkaanzand lopen we gemakkelijk het water in. Onder water zetten we direct koers naar een gebied waar enkele gorgonen staan en ja hoor... precies zoals ons tijdens de briefing is 'beloofd' vinden we hier op dertig meter diepte een mooi klein pygmeezeepaardje. Inmiddels weten we ook hoe we de holletjes herkennen waar de bidsprinkhaankreeften zich in verschuilen. Nieuwsgierig controleren wij of er één thuis is, we willen dolgraag een exemplaar zien dat zijn eitjes voor zich draagt.



Ontdek de magie van de Filippijnen!



Duik zelf in het water van Moalboal, zowel boven als onder water een paradijs!

Bewonder de onderwaterwereld, van schildpad en walvishaai tot de harlekijn-spookfluitvis...

**Verken de tropische schoonheid boven water...
en geniet van onze Nederlandse gastvrijheid!**

Arie & Desirée



**www.magicisland.nl
info@magicisland.nl**



Tot dusver is het ons nog niet gelukt. Wel zien we enkele mooie exemplaren zonder eitjes. Janri wijst ons ook deze duik weer op veel mooie en vreemde beesten. Vlak voor het einde van de duik laat hij ons een leuke 'boxer shrimp' zien, die met zijn anemoon-vuistjes erg veel weg heeft van een cheerleader die haar favoriete club staat aan te moedigen. Deze duik is korter dan we gewend zijn, omdat we voor het kleine zeepaardje wat dieper moesten duiken. Na 70 minuten stappen we tevreden weer op het strand en kunnen we rustig wat gaan drinken en van onze lunch genieten.

Ook 'muckduiken' op Bali?
Vraag het specialist
Dive and Travel!
www.diveandtravel.nl







Foto: Edwin van der Sande

Was dat een...?

Vlak voor de tweede duik is er nog een korte discussie...was dat nou een walvishaai die daar voorbij kwam zwemmen? De rugvin was maar kort boven water geweest. Te kort om goed te kunnen oordelen, maar lang genoeg om de spanning er lekker in te brengen. Tjonge, dat zou gaaf zijn als we onder water ook nog eens verrast worden door zo'n grote jongen. De koers onder water is anders dan die van vanochtend, maar qua omgeving redelijk vergelijkbaar. Al snel zien we twee harlekijngarnalen. Gaaf, die stonden hoog op ons verlanglijstje en deze hadden we nog niet gezien. Janri wijst ons op een zeester en als we dichterbij zijn en goed kijken zien we daar twee hele kleine kreeftjes op zitten. We zwemmen langs naaktslakken, kreeftjes en garnalen en nog veel meer. Je komt hier ogen en tijd tekort in deze leuke zoektocht! Na een krappe tachtig minuten staan we weer met een grote glimlach op de kant. De fotografen hebben het druk gehad, zo'n duik met al dat moois gaat bijna op werken lijken. Tevreden en ontspannen wordt de duikuitrusting verruild voor de vrijetijdsoutfit. De duikuitrusting wordt gespoeld en weer in het busje gezet. Onderweg naar het hotel is er volop napret; je zou bijna vergeten van de omgeving te genieten.

Ik ben om

Ik ben bekeerd. Muck diving is geweldig leuk! Van Bali was ik al overtuigd, maar dat ik zo veel plezier aan het 'duiken in de zandbak' zou beleven, had ik niet gedacht. Je hoeft geen onderwaterfotograaf of marien bioloog te zijn om lol te beleven aan de kleine



en vreemde wezens. De aangename watertemperatuur en het makkelijke duiken hebben zeker bijgedragen aan mijn vakantiepret. Edwin heeft geluk: de volgende keer hoeft hij geen moeite meer te doen om mij mee te krijgen naar een dergelijke bestemming. Zeker niet als we gaan muck diven op Bali...

www.plonskont.nl



Foto: Edwin van der Sande.